



6 juni 2019

NIEUWSBRIEF

jaargang 7 nr 1

### **Een warm onthaal...**

Tijdens de koudste maanden is er bij de grote bedeling telkens soep in onze onthaalruimte. Dat wordt door al onze bezoekers én medewerkers erg op prijs gesteld. Maar ook tijdens de maandelijkse extra-bedeling wordt er gezorgd voor een aangenaam "binnenkomen". Een tas koffie of thee, een koekje en een babbel, daar zorgen onder andere deze dames voor. En ze doen het met een groot hart...



### **Van Studio 100 tot bij onze hulpvragers...**

Gert-Jan is een jonge Looienaar die na zijn studies aan het RITCS aan de slag is bij studio 100. Hij werkt er onder andere mee aan K3-rollerdisco. Ze hebben er af en toe nogal wat rekwisieten nodig. En het gevolg is dat ze er dan bijvoorbeeld plots zitten met tientallen blikjes ananas, of een hele voorraad snoepgoed! Daar hebben ze een goede bestemming voor gevonden, en dus komt de Gert-Jan regelmatig met een leuke verrassing langs.....Telkens een fijn extraatje bij de bedeling....

### **Mijn gedacht...**

Eén van de bedrijven waar we veel voedsel-steun mogen van ontvangen is de groothandel METRO. Vaak zijn er ook grote stukken vlees bij, die dan door enige medewerkers in kleinere hoeveelheden worden verpakt. En toen we deze mensen aan het werk zagen, kwamen er snel opmerkingen als "Bomaworst" en "Mijn gedacht". Maar we zijn vooral heel dankbaar om de steun van METRO!

Verantwoordelijke uitgever Grieten ludo – Paalseweg 9 – 3980 Tessenderlo 013/666903 ludogrieten@skynet.be  
lokaal : Statieplein, 3 – 3945 Ham www.vincentiushamtessengerlo.be  
Rek. BE49 4581 0539 9171 St. Vincentius O.L.V. Geboorte



Volg Vincentius Ham Tessenderlo op FACEBOOK







### **Wie van de drie?**

*Op een zaterdagmiddag, enige minuten nadat de laatste hulpvrager vertrokken was, stonden deze 3 lachende helpsters op een rijtje. Weet jij wie ze zijn?*

\*Ik ben Paula. Al vele jaren kom ik helpen bij de bedelingen. Blijgezind kom ik met de fiets, en ik keer steeds met een goed gevoel naar huis....

\*Ik ben Stefanie. Als nieuwe schepen van sociale zaken vind ik het belangrijk om de werking van de Vincentiusvereniging te ervaren, en daarom hielp ik vandaag bij de bedeling. Ik leerde heel wat hulpvragers en medewerkers kennen....

\*Ik ben Stien. Ik doe mijn eerste jaar Sociaal Werk en vanuit mijn opleiding moet ik meewerken en ervaring opdoen in een maatschappelijke organisatie. Ik vind het erg boeiend, jammer dat ik enkel op zaterdag kan komen....

### **Poetsbureau schenkt eindejaarssnoep!**

Stel je een groepje oud-chiroleidsters van Hulst voor. Ze zijn ondertussen volwassen dames met de meest-uiteenlopende jobs. Eén van hen is coördinator bij Het Poetsbureau. En andere heeft een papa die vrijwilliger is bij Vincentius. Nu hebben ze een grote doos snoep van de nieuwjaarspakjes over. Dan is de oplossing snel gevonden! En net over een paar dagen is het de volgende bedeling!

Cindy, veel dank voor dit mooie gebaar!

### **Een zonnige zaterdag in de zoo...**

Het zou een album van Suske en Wiske kunnen zijn. Maar dat is het niet, want op een warme lentedag ging onze Vincentiusvereniging op uitstap naar de Olmense Zoo. Maar liefst 85 personen namen deel en genoten onder een stralende zon van het goede gezelschap en de prachtige dieren. Het was een bont gezelschap van hulpvragers, hulpverleners, sympathisanten, jong en oud, groot en klein. Sommigen namen deel aan de geleide wandeling met één van onze hulpvragers als deskundige gids, anderen kuierden rustig rond in groep, nog anderen gingen op pad met het eigen gezin. Voor elk wat wils! Op het einde van de dag verzamelden we in de kantine voor een drankje en een praatje. Je hoorde snel welke dieren de fijnste indruk hadden nagelaten. En daar kwamen vanuit de hulpvragers de voorstellen voor volgende activiteiten, zoals het speeltuintje in Meerhout en het Zilvermeer. Enthousiaste kinderen, uitgelaten volwassenen, opgewekte ouders...elkeen liep met een brede glimlach rond en ging achteraf met een warm gevoel naar huis, en dat kwam zeker niet alleen door de zon! Hiermee werd de eerste activiteit in 2019 van onze werkgroep "Op Weg" een gigantisch succes! Op naar de picknick in de zomer.....





**Yasemin Soysal**



Yasemin schreef: "Vandaag ben ik bij de vereniging Sint- Vincentius in Ham geweest. Sint- Vincentius is een vereniging waar mensen in armoede een voedselpakket en kleren kunnen krijgen als ze een geldige attest hebben van het OCMW. Ik wist wel dat er veel mensen waren die in armoede zijn maar om dit met je eigen ogen te zien is heel anders. Om een voedselpakket te krijgen moet je eerst een nummertje trekken en wachten tot het jouw beurt is terwijl je met veel andere lotgenoten in één ruimte moet zitten. Wij (ik, de alleenstaande mama en haar 3 jarige zoon ) hadden het nummertje 93. Er waren veel mensen: jong, oud, vluchtelingen, mensen van verschillende achtergrond, alleenstaande mama's en heel veel kinderen. Op een bepaalde moment kwam een meneer iedereen een zakje groenten geven. Hij wilde ook eentje aan mij geven maar toen zei ik dat ik het niet nodig had omdat ik voor iemand anders gekomen was. Ik voelde me heel raar, aan de ene kant wou ik laten weten dat ik niet behoor tot die groep mensen maar aan de andere kant voelde ik me zo schuldig toen ik dat zei. Ik wist niet hoe ik dat duidelijk moest maken en wou niet de indruk geven dat ik beter ben dan de anderen. Het was voor mij ongelooflijk moeilijk om de juiste woorden te vinden. Heel confronterend. Na een tijdje wachten besepte ik nogmaals dat het zo gemakkelijk kan zijn om in armoede te geraken. Met een beetje tegenslag of met een langslpende ziekte kunnen we allemaal in armoede geraken. Het kan iedereen overkomen. Ik schaamde me ook omdat ik van plan was vandaag een nieuwe jurk te kopen wat ik eigenlijk helemaal niet nodig had. Aan de andere kant voelde ik me zo gezegend dat we het heel goed hebben en dat ik niet met mijn 2 kinderen elke maand in die kleine wachtruimte moet wachten om voedsel te krijgen. Ik wil vooral de vrijwilligers die daar met hart en ziel werken, bedanken. Ze proberen een luisterend oor te zijn. Ze praten met iedereen en laten de kinderen spelen met verschillende spelletjes. Terwijl de mensen daar wachten kunnen ze ook een kop lekkere koffie krijgen en een koek. Dankzij hun inspanningen voelen de mensen misschien voor het eerst in hun leven dat zij ook volwaardige burgers zijn en dat ze meetellen. Echt chapeau voor de vrijwilligers die dit in hun vrije tijd en zonder enige vorm van vergoeding doen. Dit is een mooi voorbeeld voor ons allemaal, je moet niet dezelfde achtergrond of religie te hebben om elkaar te helpen we zijn toch allemaal mensen. Dit is het enige dat telt.

**Vele handen maken werk licht...**

En dat voelen we telkens wanneer onze vrachtwagen terug is van de Voedselbank in Kuringen. Een aanzienlijke hoeveelheid voedsel moet dan op korte tijd in vriezers, koelkasten en op stapelrekken terecht komen. En al de medewerkers zijn ondertussen een goed op elkaar afgestemd team geworden...



**Vrijwilliger bedankt**  
  
 Voor wie je bent  
 Voor alles wat je doet  
 Altijd uit je hart  
 Nooit omdat het moet



**Zoek de 5 verschillen...**

Een flauwe grap natuurlijk, maar tussen deze twee foto's is er amper een periode van een goede twee uren. Het toont alleen dat we kunnen rekenen op een helpende chauffeur van de gemeente en ijverige inpakkers. Dank zij hen komt er telkens een mooie vracht goederen vanuit de Voedselbank in Kuringen







### Een bezoek van milde schenkers...

De vereniging Ortamahalle Gençlik Ham bestaat uit mensen van voornamelijk de familie Corlu en is genoemd naar het dorp uit het Turkse platteland waar zij vandaan komen. Zij steunden onze Vincentius-werking met een paar auto's vol etenswaren en kleding. En tijdens de tas koffie na het uitpakken konden we vaststellen wat een wereldwijde blik deze groep mensen heeft: zij steunen niet enkel mensen uit onze eigen omgeving die het moeilijk hebben, maar ze doen bovendien acties om een project in Nepal te steunen! Het was echt een hartverwarmende ontmoeting....

### De wereld is klein...

En dat werd nog maar eens op een leuke wijze bewezen: een 25-tal enthousiaste vormelingen uit Hulst en hun begeleidsters kwamen een voormiddag kennismaken met onze werking. Terwijl we in ons lokaal rondstapten zegde één van de jongeren plots: "Hé, dat is de naam van het bedrijf waar mijn papa werkt!" Op een wandplaat in het lokaal hangen de namen of logo's van een ganse reeks bedrijven die ons steunen, en dat meisje zag de naam **Trinseo**. En toen begon de bal te rollen: "En mijn mama werkt bij **Panasonic**", "en mijn nonkel bij **Containers Maes**", en zo ging het nog een poosje verder. Het was fijn voor deze jongeren om vast te stellen dat heel wat van hun familieleden, via hun werk, ook onze werking steunen!

### Een mooi gebaar van NEOS- Ham

Neos-Ham organiseert leerzame en fijne activiteiten en uitstappen. En soms doen ze er nog een extraatje bij, zoals onlangs bij het bezoek aan de vestiging van Nike. Dat bezoek was gratis, maar er werd bij de inschrijving 2 euro gevraagd met de vermelding: we schenken jullie bijdrage aan een goed doel! En zo kwam het dat de mooie som van 162 euro gestort werd aan de Vincentiusvereniging! Er gingen immers 81 personen mee op bedrijfsbezoek! Karel Cools



### Iftar-maaltijd in de Zille

Een groep Vincentius-medewerkers nam deel aan de Iftar-maaltijd in de Zille. De bedoeling hiervan is moslims en niet-moslims samen aan tafel te brengen voor een maaltijd tijdens ramadan. Een vrouwelijke moslim-leerkracht vertelde aan een volle zaal de bedoeling van deze vasten-periode, en daarna volgde de uitleg door een diaken over de vasten in de christelijke traditie. En toen kregen we een mooi optreden van het Rigoletto-koor, ondertussen was het donker en konden alle aanwezigen aanschuiven aan een heerlijk buffet. Vasten is óók mee-delen met wie minder heeft: daarom werd het inschrijvingsgeld aan de Vincentius-vereniging gestort. Een hartverwarmende avond...

### Fonds vrienden van Sint-Vincentius vzw Limburg

Door het Fonds op te nemen in uw testament, draagt u ook na uw overlijden bij aan armoedebestrijding in eigen regio. Het duolegaat is hierbij een interessante formule waarbij u legateert aan een goed doel en tegelijk uw erfgenamen bevoordeelt. Het goede doel betaalt de erfbelasting en houdt er een dikke cent aan over. De erfgenamen ontvangen meer dan **zonder** duolegaat. Er zijn dus twee winnaars. Voor inlichtingen, mag je steeds contact opnemen. Uw vraag zal met de nodige discretie behandeld worden.